



2022

TERUGBLIK HERSTELREIZEN EN HULPTRANSPORTEN

Samen voor Oekraïne



www.hope4ukraine.nl



info@hope4ukraine.nl



*In 2023 gaan wij verder
als stichting, onder de naam
Hope4Ukraine
www.irpin.vooroekraine.nl
wordt www.hope4ukraine.nl
(Op onze vernieuwde website en socials
lees je hier binnenkort meer over)*

TERUGBLIK HERSTELWERK EN HULPTRANSPORTEN

INHOUDSOPGAVE

.....

3

ONS VERHAAL

"We kwamen op die manier in contact met een Oekraïens echtpaar uit Irpin en ze nodigden ons uit om langs te komen en te komen helpen."

5

WAT WE SAMEN MOCHTEN BEREIKEN

Terugblik 2022, wat we samen mochten bereiken middels hulptransporten en herstelreizen

16

TERUGBLIK OKTOBERREIS

Om haar dankbaarheid te uiten verzorgde ze meerdere keren eten voor ons en plukte uit haar tuin een vers bos bloemen toen we weggingen; van het weinige dat ze nog had, deelde zij uit

23

VERHALEN

Terwijl Larissa en Victor hun verhaal doen zie ik zoveel rust en kracht en tegelijk krijg ik bijna tranen in mijn ogen.

28

PARTNERS EN SPONSOREN

Partners en bedrijven met wie we dit jaar mochten samenwerken

EERSTE UITGAVE
December 2022





ONS VERHAAL

Toen op 24 februari 2022 de oorlog uitbrak in Oekraïne, kon een stel pioniers uit Leeuwarden en omstreken niet stil blijven zitten en toekijken. Vanuit de Stadskerk in Leeuwarden, werden daarom al gauw gebedsavonden en inzamelingsacties georganiseerd. "Het transport van de ingezamelde spullen werd georganiseerd door stichting de 4e Muskietier. We kwamen op die manier in contact met een Oekraïens echtpaar uit Irpin en ze nodigden ons uit om langs te komen en te komen helpen. Dat was begin april, net nadat de Russen uit hun stad waren weggetrokken. Er was even twijfel, we wilden geen ramptoerist zijn, maar uiteindelijk zijn een aantal van ons toch gegaan."

Het stel waarmee de mannen in contact komen is nauw verbonden met de Irpin Bible Church. Deze kerk gevestigd in Irpin (dat een van de voorsteden van Kiev is en voor 70% werd verwoest) heeft sinds het begin van de oorlog haar deuren nooit gesloten en kwam direct in actie voor een ieder die maar hulp nodig had. De kerk werd door de overheid aangewezen om als lokale rode kruis te fungeren en zodoende alle hulpstromen te coördineren en te verzorgen in die regio. Nog dagelijks verstrekken zij voedselpakketten, organiseren activiteiten, bieden medische hulp en gaan er verschillende teams op pad voor uiteenlopende werkzaamheden.

"Tijdens dat bezoek hebben we gesprekken met de Irpin Bible Church gevoerd over wat wij konden doen. Toen zijn we op het idee gekomen om naast hulptransporten ook groepen Nederlanders die kant op te krijgen die de handen uit de mouwen willen steken."

Vanuit dat bezoek dat plaatsvond in april 2022 werd de basis gelegd voor een langdurige en nauwe samenwerkingsrelatie van waaruit inmiddels al ruim 100 hulptransporten zijn georganiseerd en 6 herstelreizen hebben plaatsgevonden.

DOELSTELLINGEN



Het brengen van fysiek en geestelijk herstel in Oekraïne.



Het inspireren van mensen om een bijdrage te leveren aan het fysiek en geestelijk herstel.



Het werk gebeurt vanuit een christelijke inslag en het woord van God vormt de basis voor het beleid en de activiteiten



Het maken van winst behoort in geen geval tot de doelen

HOOFDACTIVITEITEN

1

Het organiseren van **herstelreizen** waarin het leveren van een bijdrage aan de wederopbouw en het aansluiten bij de activiteiten die door IBC georganiseerd worden voor mensen die getroffen zijn door de oorlog centraal staat.

2

Het verzamelen van hulpgoederen en organiseren van **hulptransporten**

HERSTELREIZEN



Herstellen van daken, plaatsen van tiny houses, puinruimen, kleine herstelwerkzaamheden, realiseren van water en elektra voorzieningen, plaatsen van zandzakken, mensen bemoedigen, helpen in de keukens, uitdelen van voedsel

Overzicht giften

VOOR HERSTELREIZEN

€96.208

VOOR HULPTRANSPORTEN

€250.000

VOOR ZOWEL
HULPTRANSPORTEN ALS
HERSTELREIZEN

€99.530



TOTAAL

€445.738

wat we samen mochten bereiken

TERUGBLIK

2022

HULPTRANSPORTEN

Ruim **100 hulptransporten** gingen de grens over

Bestemmingen in **Roemenië en Oekraïne**

€250.000,- ingezameld om de vrachtwagens te laten rijden

Voedsel, medische spullen, persoonlijke hygiëne, kleding, aggregaten, slaapzakken, beddengoed, witgoed en meer



TERUGBLIK HULPTRANSPORTEN

Meer dan 100 transporten gingen het afgelopen jaar de grens over. Hulpgoederen werden ingezameld vanuit heel het land en vrachtwagens werden hiervoor beschikbaar gesteld. Meer dan 50 verschillende chauffeurs brachten de goederen belangeloos op de plekken waar deze het hardst nodig waren en nog steeds nodig zijn, sommigen reden zelfs tot aan het front.

De grootste uitdagingen waren het vullen van de dieseltank (het kost gemiddeld €2000 om een transport te laten rijden) de grensovergangen - waar chauffeurs soms wel 15 uren voor stonden te wachten, voordat ze erdoor konden - en ook de wegen waren soms uitdagend te noemen. Maar te zien hoe groot de behoefte was aan de goederen, op de plekken waar deze werden afgeleverd en de glimlachen die dan te voorschijn kwamen, bleken de kilometers, het wachten en de slecht begaanbare gebieden telkens weer meer dan waard.



Ruim 100 hulptransporten

Vanaf het uitbreken van de oorlog in februari zijn wij actief met het sturen van hulptransporten. Eerst in samenwerking met 4M en GAIN, daarna met Christian Refugee Relief en inmiddels op eigen titel Hope4Ukraine.NL

De 4 in ons nieuwe logo is niet alleen functioneel, maar verwijst ook naar Stichting de 4e Muskietier (4M) waarmee alles begon. Vanuit 4M kwam de vraag bij Arjan terecht om initiatieven aan elkaar te koppelen en voor we het wisten reden vanaf halverwege maart de eerste vrachtwagens met hulpgoederen al naar Roemenië, Oekraïne was op dat moment nog niet veilig.

In Veresti, Suceava Roemenië, werden onze goederen opgevangen bij Fight For Freedom door Oksana Muts, zij verdeelde alles weer onder busjes of andere trailers om van daaruit de goederen te transporteren naar de plaatsen waar deze het meest nodig waren en zijn. De ritten vanaf Roemenië naar Oekraïne door bezet gebied werden gedaan door Oekraïense chauffeurs, en georganiseerd door 4M Oekraïne en Our Legacy. Oksana had met haar mannamelijk al een groot netwerk opgezet in samenwerking met 4M (UA) en Our Legacy.

Terwijl Oksana met haar dochters vanuit Roemenië werkte, was Ruslan met hun zonen vanuit Oekraïne hard aan de slag om dit alles goed te stroomlijnen, want mannen mochten en mogen nog steeds het land niet uit. Dankzij deze verschrikkelijke constructie van een verscheurd gezin kregen wij wel steeds meer beeld en geluid uit Oekraïne over wat er echt aan de hand en nodig was en is. Ook kregen we vrij snel door dat sommige plaatsen in Oekraïne redelijk veilig waren. In april van 2022 reden daarom ook onze Nederlandse chauffeurs voor het eerst Oekraïne binnen met transporten vol hulpgoederen.

Wat waren die eerste ritten spannend en soms nog steeds en wat voelen we ons tegelijkertijd gezegend om dit op deze manier te kunnen en mogen doen. In het samenwerkingsverband hebben we meer dan 100 vrachten naar Oekraïne kunnen sturen. Op onze eigen titel zitten we bij het maken van dit verslag precies op de 80 transporten. Hierin zijn ook een aantal busjes en een ambulance bus meegeteld welke werd gesponsord door de Life partners van 4M (NL) Inmiddels rijden we veel op Irpin en Kamjanets-Podilsky van waaruit de goederen verdeeld worden door Irpin Bible Church en Our Legacy. Our Legacy richt zich vooral op pas bevrijde en bezette gebieden waardoor dit voor 2023 wel wat meer prioriteit zal krijgen.

Al deze transporten verliepen natuurlijk niet altijd even soepel, chauffeurs moesten vaak een lange adem hebben bij de grens (sommigen stonden er wel 15 uren stil), en soms moesten we ook chauffeurs teleurstellen omdat we op het laatste moment toch een trailer niet helemaal konden vullen. Waar er in het begin niet genoeg trailers waren voor de goederen, waren er al snel niet genoeg goederen voor het aantal trailers. En toch kijken we met onze chauffeurs terug op een bijzonder jaar, waarin zij soms met gevaar voor eigen leven, steeds opnieuw belangeloos op pad gingen en voor velen die getroffen zijn door deze oorlog, tot een zegen mochten zijn.

Ondanks de vele kilometers die onze chauffeurs hebben afgelegd met de vrachtwagens - die dankzij enkele trouwe sponsoren keer op keer beschikbaar werden gesteld - hebben we tot nu toe slechts 1x een lekke band -en drie keer op dezelfde rit storingen gehad in de auto wat voor oponthoud zorgde. We mogen dan toch spreken van een enorme zegen op ons werk! Een jaar waar we voor ruim € 250.000,- aan transportkosten konden wegschrijven dankzij donatiegeld en waar we voor ruim € 2.100.000,- aan gedoneerde goederen hebben kunnen afleveren in Oekraïne. Daarom is uw hulp zo welkom geweest dit jaar en hopen we uw steun te blijven ontvangen.



GENERATOREN,
KACHELS, KLEDING,
DEKENS, DEKBEDDEN,
MATRASSEN,
SLAAPMATTEN,
SLAAPZAKKEN,
THERMOKLEDING
SKIKLEDING,
ZAKLAMPEN,
BATTERIJEN,
WORTELEN, UIEN,
AARDAPPELEN, KOOL,
GROENTEN IN BLIK
KOFFIE, THEE, WATER,
SNOEPGOED, CHIPS,
PASTA, RIJST, BROOD,
MEEL, KNAKWORST,
PANNEN, KOOKGEREI,
MEDISCH MATERIAAL
INCONTINENTIE-
MATERIAAL, HYGIËNE
PRODUCTEN, LUIERS,
BUGGY'S, FIETSEN,
ROLSTOELN,
MEUBILAIR,
BOUWMATERIALEN,
HOUT,
ISOLATIEMATERIAAL,
PLAAT,
MATERIAAL
GEREEDSCHAP,
ETC



Tijdens tankbeschietingen lag hij met zijn vrouw in een kamertje van het huis te schuilen onder een matras, wanneer er een raket of granaat zijn woning opblaast. Het huis wordt een halve meter opgetild en stort vervolgens in. De muur waar ze tegenaan liggen en de gang blijven staan.

Hij was een paar dagen doof en zijn vrouw is getraumatiseerd, maar God dank, ze leven nog!
Met intensief luisteren, hummen en aanraken, komt er veel uit.
Ze leven sindsdien in een tot woninkje verbouwd schuurtje achter deze ruïne. Vanwege de ravage kwamen de russen hun terrein niet meer op (niks te jatten) en dat was hun beveiliging. Verdrietig in de bende, maar trots op zijn noodwoning en werkplaatsje.

- Edwin -

TERUGBLIK HERSTELREIS JUNI

📅 10-17 juni 2022

👤 7 deelnemers

📍 2 locaties

🔧 Hoofdactiviteiten: een dak vervangen, schutting gerepareerd, voedsel uitgedeeld.

€ 10.000 euro ingezameld

TEAM JUNI



 Ruud, Eelke, Joël,
 Dennis, Edwin, Liesbeth, Elly
 Ruslan, Oksana, Andrii, Anatholy





Deze wijk, gelegen nabij een militair vliegveld, werd compleet verwoest, velen kwamen hierbij om. Het was de plek waar militaire gezinnen gehuisvest waren en werd als een van de eerste 'strategische doelwitten' aangevallen.

Toen we hier rondliepen in juli was het met alle zintuigen waar te nemen wat voor ravage hier was aangericht. Ondanks dat veel in as lag, was er ook bloei. Wat een contrast.



TERUGBLIK HERSTELREIS JULI

📅 22-30 juli 2022

👤 7 deelnemers

📍 4 locaties

🔧 Hoofdactiviteiten: zandzakken geplaatst, huis gestut, schutting gerepareerd, lossen van hulptransport

€ 9526 euro ingezameld

TEAM JULI



 Jesse, Matthe, Marije
Dineke, Gerben, Nynke, Chesron





“

Op de foto het huis van Svetlana, of dat wat er nog van over is... In augustus braken we de muren af en ruimden we puin. In de maanden daarna werd er met behulp van giften een tiny house geplaatst, zodat zij de winter goed door kan komen.

TERUGBLIK HERSTELREIS AUGUSTUS

- 📅 12-20 augustus 2022
- 👤 7 deelnemers
- 📍 4 locaties
- 🔧 Hoofdactiviteiten: sloopwerk en puinruimen om percelen vrij te maken voor tiny houses, zandzakken plaatsen

€ 5175 euro ingezameld

TEAM AUGUSTUS



🇧🇪 Bob, Chiel, Marije, Matthé
🇳🇱 Wietze, Benne, Nynke
🇺🇸 Tamara, Dennis
🇺🇸 Dennis





“

Sinds het allereerste begin van de oorlog heeft de Irpin Bible Church haar deuren niet gesloten. Dagelijks deelt een vaste club vrijwilligers vanaf deze plek gratis voedsel uit aan een ieder die het nodig heeft, horden mensen staan daarvoor dagelijks in de rij. Veel mensen zijn hun werk kwijtgeraakt, sommige bedrijven zijn letterlijk in rook opgegaan, daardoor is er niet of weinig inkomen. Op deze zelfde plek kunnen mensen ook gratis kleding ophalen.

TERUGBLIK HERSTELREIS SEPTEMBER

📅 16-24 september 2022

👤 14 deelnemers

📍 3 locaties

🔧 Hoofdactiviteiten: plaatsen van drie tiny houses, herstellen van een dak

€ 17185 euro ingezameld

TEAM SEPTEMBER



🇺🇸 Roelof, Elly, David, Joel, Jos, Mark, Richard B, Dennis,
Richard V, Johannes, Peter, Wilma, Esther
🇺🇦 Paul, Natasja, Oksana, Andrii, Ruslan
🇺🇸 Dennis





“

Juist nu.

Hoewel elk van de reizen die we maken naar Oekraïne niet zonder risico is, was de aanloop naar de reis in oktober toch wel een van de spannendste en meest onzekere die we maakten dit jaar. Die onzekerheid was er omdat er voor het eerst in langere tijd weer nieuwe raket aanvallen waren op Kiev. De vraag 'gaan we nu wel of niet' speelde heel de week door ieders gedachte en na veel beraad en gebed zijn we uiteindelijk toch gegaan, maar met een kleinere groep dan gepland. Voor de vijf die overbleven was het verlangen en de overtuiging om juist nu te gaan groot en ieder van ons werd daarin persoonlijk bevestigd. Ook de chauffeurs van de hulptransporten Jan en Jelte besloten door te rijden om de hulpgoederen waarmee zij al onderweg waren te lossen in Irpin.

Ondanks ook de nieuwe aanvallen dichtbij in de week dat wij er waren, hebben we ons allen veilig gevoeld en was het goed om de mensen te kunnen ontmoeten en ondersteunen en konden we ons nuttig maken bij verschillende projecten, zo ook bij Tamara (hier rechts op de foto) waar we tijdens deze week werkten aan de watervoorzieningen voor haar tiny house. Ondanks dat ze haar complete huis is verloren loopt ze altijd met een lach op haar gezicht rond en werkt ze met haar 81 jaar nog ijverig mee waar ze maar kan. Om haar dankbaarheid te uiten verzorgde ze meerdere keren eten voor ons en plukte uit haar tuin een vers bos bloemen toen we weggingen; van het weinige dat ze nog had, deelde zij uit. Hartverwarmend en enorm inspirerend.

TERUGBLIK HERSTELREIS OKTOBER

-  14-22 oktober 2022
-  5 deelnemers
-  3 locaties
-  Hoofdactiviteiten: lossen van hulptransport, werkzaamheden op het terrein van IBC, zandzakken plaatsen, dak herstellen, puinruimen, realiseren van water en elektra voorzieningen
-  12678 euro ingezameld

TEAM OKTOBER



 *Klaas Geert, Quinten, Nynke, Marije, Marjolein*
 *Oksana, Natalja*





“

In een land waar nog steeds oorlog is, en grote delen van een stad als Irpin verwoest en onbewoonbaar zijn, gaat het leven toch weer door. Kinderen gaan weer naar buiten en spelen weer, maar het contrast dat blijft ook hierin groot. Een sneeuwpop met een gezichtje gemaakt van brokstukken puin..

TERUGBLIK HERSTELREIS NOVEMBER

📅 18-26 november 2022

👤 19 deelnemers

📍 11 locaties

🔧 Hoofdactiviteiten: lossen van hulptransport, afwerken van 11 tiny houses, realiseren van watervoorzieningen

€ 41.645 euro ingezameld

TEAM NOVEMBER



🇷🇺 Arjen, Meindert, Bert
🇳🇱 Sander, Coen, Robert, Anouk, Arjan, Rimmer, Jan, Jaap
🇮🇹 Harry, Edwin, Rolina, Gerben, Jeroen
🇫🇷 Frank, Kees, Meindert, Peter-Willem, Nynke
🇺🇦 Oksana, Ruslan







**"Verhalen die ons bijbleven,
Van mensen die zoveel hebben
moeten opgeven.
Familieleden, huis en haard
verlaten, in schuilkelders
wachten en zachtjes praten.
Alles wat hen lief en dierbaar
is achter zich moeten laten.**

**Zoveel pijn en leed, maar
ondanks dat volhouden, en
zich vastklampen aan dat wat
'Hoop' heet.**

**Voor hen doen wij wat we
kunnen, omdat wij hen beter
dan dit gunnen en we
geroepen zijn om niet te
schromen, maar op te staan en
in actie te komen.**

**Delen mogen wij van wat we
hebben ontvangen, juist in een
tijd dat zoveel daar van af
blijkt te hangen.**

**Voor ons uit gaat onze Heer,
hij die de Hoop is, voor ons
allen, nu en altijd weer.**

- Nynke -



Mijn eerste ontmoeting met Oksana, hier ziet ze het filmpje dat Ruslan midden in brandend Irpin staat. Zoom maar in. Dan snap je dat mn hart voor haar brak.

- Edwin -



Het meest heftigste wat mij is bijgebleven is het verhaal dat een mevrouw vertelde tijdens het ontbijt dat haar man was gebruikt als schild en is doodgeschoten.

Naast haar zaten haar twee zonen van 14 en 16. Vooral de blik van de jongen van 14 heb ik nog vaak op het netvlies staan.

(hij is van dezelfde leeftijd als mijn dochter).

- Robert -

Het verhaal van Victor en Larissa

In juni waren we op bezoek bij Victor en Larissa. Het idee was om hun huis op te ruimen. Maar dat was onbegonnen werk. Eerlijk gezegd baalden we er van en dachten we wat we hier doen. Ook dit huis stond op een kruispunt en het was gebombardeerd. Van het hele huis stonden alleen nog wat muren. Verder was het een uitgebrande bende. Het zag er niet uit. Victor wist zelf ook niet wat we kwamen doen en dat zei hij met een lach op zijn gezicht, en dat triggerde mij. Larissa stond er ook rustig bij. We raakten in gesprek. Het doet ze zeer dat de Russen hun kwamen "bevrijden". Gelukkig waren ze niet thuis toen het huis werd gebombardeerd. Het bijzondere was dat een dag voor de oorlog Larissa naar haar dochter was gegaan in Kiev, waar ook haar moeder en zus waren.

“Terwijl Larissa en Victor hun verhaal doen zie ik zoveel rust en kracht en tegelijk krijg ik bijna tranen in mijn ogen.

Ze was gelukkig dus niet thuis dat gold ook voor Victor. In de buurt van hun huis werd vanaf de start van de oorlog heftig gevochten. Larissa kon niet terug naar Irpin en wilde dat ook niet. Zij vertrok naar Slowakije. Haar overburen waren gebleven en belden al kort na de start van de oorlog om te vertellen dat hun huis in de brand stond. Een soort live verslag. De buurvrouw vertelde dat het een heftige brand was en dat het huis volledig werd verwoest. De overburen waren doodsbang voor de brand en de knallen die ze hoorde. Het was voor Larissa een traumatische ervaring. Want in dit huis was haar moeder van 84 groot geworden. Daar was Larissa geboren. Vanuit dat huis ging ze voor het eerst naar de basisschool. Op die school vertelde de juf dat ze maar naast Victor moest gaan zitten. Toen ze 17 jaar was kreeg ze verkering. In dit huis trouwden ze en inmiddels zijn ze 40 jaar samen. En nu was het weg. En toch bleven ze vrolijk kijken. Ik vroeg waarom? Hun antwoord hakte er bij mij wel in. Want toen Larissa verdriet had over hun huis las ze in Job het verhaal dat God tegen Job "alles is van mij en ik mag dus ook alles terug nemen." Die tekst bleef dagenlang hangen. En toen realiseerde zij beiden dat het niet goed is om aan bezit vast te zitten. Zeker waren ze blij met hun huis geweest. Een huis vol mooie verhalen en momenten. Larissa vertelde dat God hun nu een plek had gegeven vlakbij de kerk en daar helpen ze andere mensen.

Mensen die met verhalen komen over kapotte daken, vloeren, ramen en Larissa en Victor vertellen dan hun verhaal. Mensen zijn verbaasd dat zij niet boos of verdrietig zijn en dan vertellen ze hun verhaal over Job en de vrede die God heeft gegeven terwijl ze hun huis kwijt zijn. Sterker nog ze zijn blij dat ze hun huis niet meer hebben. Door het verlies van hun huis zijn ze blij dat ze nu mogen getuigen over God en wat Hij wil voor hun leven. Ze mogen nu tot zegen zijn in wat ze doen voor anderen. Terwijl Larissa en Victor hun verhaal doen zie ik zoveel rust en kracht en tegelijk krijg ik bijna tranen in mijn ogen. We vragen of we met ze mogen bidden en dat doen we tussen de bende van hun huis, of beter gezegd wat er nog van over is. Ik realiseer mij dat deze mensen echt alles aan huis, foto's, fysieke herinneringen kwijt zijn en toch zo rustig en vredig zijn.

- Gerben -





Het verhaal van Edward

Als we in de auto teruggaan vertelt Edward (links op de foto hieronder) zijn verhaal. Hij komt uit de Donbass en was in 2014 al eens een dag gevangen geweest door de Russen. Ze schoten langs zijn oor om hem bang te maken. Vanwege de oorlog in 2014 moest hij verhuizen en hij vertrok naar Bucha. Toen de oorlog uitbrak heeft hij zijn vrouw en kind weggebracht. Ze vertrokken naar Duitsland voor een tijdje en inmiddels zitten ze daar weer vanwege de winter. Edward bleef en begon met mensen te helpen.

“ Als ik God niet had gehad dan was ik waarschijnlijk aan de drank geraakt.

Zijn bouwbedrijf met 138 medewerkers is er niet meer maar hij blijft helpen. Hij bracht mensen naar de bekende brug van Irpin zodat ze konden vluchten naar Kyiv. Zijn auto werd geraakt door raketscherven en hij moest hem daar achterlaten. Later kon hij hem weer ophalen maar op een andere dag werd zijn auto volledig verwoest door de Russen.

Hij bleef mensen helpen. Hij was met een groep van de kerk een van de eersten die Bucha binnengingen nadat de Russen waren vertrokken. Hij heeft complete gezinnen uit verwoeste auto's gehaald. Een vriend van hem vroeg om zijn ouders weg te halen uit Bucha. Hij vond ze niet thuis maar dood in hun auto....Edward praat er rustig onder. Ik vraag hem hoe hij met deze verschrikking om gaat. Hij zucht.....en zegt "God heeft mij gered". Elke avond kwamen de vrijwilligers in de kerk samen om te bidden en samen te praten over wat ze meemaakten. In april was ik zelf bij zo'n indrukwekkende meeting. Edward praat verder "als ik God niet had gehad dan was ik waarschijnlijk aan de drank geraakt". We vallen stil in de auto. Hoe kunnen mensen dit elkaar aan doen? Wat is dit voor waanzin!

- Gerben -



Een uniek verhaal, maar een van velen

Als afsluiting van de werkweek gingen we naar een buitenwijk van Irpin. Aan een onverharde modderige weg komen we aan bij een woning die compleet is verwoest. Alleen wat zwartgeblakerde muren staan nog overeind. Ook de woningen ernaast zijn volledig verwoest.

“Ook staat er een koperen keteltje in een hoekje. Het enige stukje glans in deze troosteloze omgeving.

De bewoner, een alleenstaande man van 57 jaar, die door de ellende eerder 75 jaar lijkt neemt ons mee naar het tinyhuisje waarin we een vloer moeten leggen. Het huisje is er door de vorige groep geplaatst. Tot onze grote verbazing woont deze man al in het tinyhuis, zonder wc en zonder douche. Dit hadden we nog niet eerder meegemaakt. De hele ruimte is gevuld met rommel en persoonlijke bezittingen. De geur is ook niet echt aangenaam.

Voordat we aan de slag kunnen moeten alle bezittingen naar 1 kant van het huisje verplaatst worden, zodat we in de andere helft kunnen starten met het leggen van de vloer.

Omdat er geen ruimte is om hier met z'n allen te helpen, loop ik een ronde door de tuin. De tuin ligt overal vol met spullen. Alles wat nog iets van waarde heeft ligt onder een afdakje van een oude golfplaat of iets dergelijks. Deze meneer is een echte verzamelaar en handelaar.

De woning is zoals gezegd totaal verwoest. In de woning liggen nog de metalen restanten van een bed, een bankstel, keukengerei etc. In de keuken zonder dak (alleen zwart geblakerde muren), staat nog een gasfornuis. Er staat een pan water op het vuur, dus meneer heeft nog een gasfles. Ook staat er een koperen keteltje in een hoekje. Het enige stukje glans in deze troosteloze omgeving.

Achter in de tuin vind ik een deur, met daarachter een soort van schuilkelder van ca 2m groot, 2m diep. Hierin staan wat levensmiddelen en een soort van stoel. Ook staat er een hulppakket van het rode kruis. Meneer vertelt even later dat hij tijdens de raketaanvallen in deze schuilkelder heeft gezeten. Hij heeft de bommen horen vallen op z'n eigen woning, en er om heen. De deur van de schuilkelder heeft ook in brand gestaan en is voor de helft zwart verkoold.



Het moet een angstaanjagende situatie zijn geweest waarbij hij de dood in de ogen heeft gekeken. Onvoorstelbaar wat deze man heeft meegemaakt.

Het enige wat ie nog heeft is een hoop prullaria en zijn 2 honden. Deze honden hebben ook een troosteloze blik in de ogen. Ze zullen ook getraumatiseerd zijn.

Net voor de lunch hebben we de helft van de vloer erin kunnen leggen. Tijdens de lunch hebben we een extra maaltijd meegenomen voor meneer. Tevens heeft Meindert, 1 van onze medereisgenoten, al zijn kleding wat ie over had meegenomen. De man kon zijn ogen niet geloven en was enorm dankbaar voor deze gulle giften. De plaatselijke kerk gaat er nog voor zorgen dat er een bed wordt gebracht. Deze heeft hij ook niet meer.

In de middag hebben we de vloer afgemaakt en hebben we het deurkozijn goed afgesteld. Zo heeft hij in ieder geval een geïsoleerde vloer in het huisje.

Voor ons als groep was dit toch een heftige afsluiting van een indrukwekkende week. Dit verhaal geeft echt aan hoe schrijnend de situaties zijn. Voor deze man alleen is het al verschrikkelijk om mee te maken, laat staan hoe het voor gezinnen met kinderen is.



Wauw, wat hebben wij een bijzondere reis achter de rug met 19 verschillende personen; blij en dankbaar dat ik dit mee heb mogen maken.
- Robert -



Ik heb veel indrukwekkende verhalen gehoord over wat mensen in Irpin zelf hebben meegemaakt en over wat mensen om hen heen hebben meegemaakt. En dat hun vertrouwen op God hen op de been hield. Inspirerend! Ik merk dat de indrukken van de reis nog lang nawerken. Het laat me niet los. Ik wil graag opnieuw mee naar Irpin. Het is een voorrecht om mensen zo concreet een beetje te kunnen helpen. En om samen met verschillende groepen die elke maand gaan toch een verschil te kunnen maken. Vrienden vragen me naar mijn ervaringen en zijn belangstellend om mijn 70 dia's tellende presentatie aan te horen, stellen vragen en zijn erg geïnteresseerd. Ik ben God dankbaar dat ik heb mogen deelnemen aan deze reis. De reis heeft een diepe indruk op me gemaakt. Ik was via mijn schoondochter al min of meer verbonden met Oekraïne. Dat is alleen maar toegenomen
- Kees -

Dit gaven deelnemers van herstelreizen aan ons terug...



Deze reis heeft diepe indruk op mij gemaakt en ik ben God dankbaar dat Hij erbij was.
- Peter-Willem -

Na 5 dagen bij de Irpin Bible Church spraken we buiten even een pastor, het werd een pracht-gesprek....mét een vleug humor. De pastors hadden ons niet zo goed begrepen de eerste dagen, en vonden ons maar bijzonder, ze waren stellig overtuigt dat er een studentengroep kwam, en vonden dat niet helemaal kloppen bij ons
- Liesbeth -



ALLEEN SAMEN KONDEN WE DIT DOEN

Het is overweldigend wat we dit jaar mochten bereiken met mekaar, een ieders bijdrage daarin is even waardevol geweest.

Boeren dankjulliewel voor het verstrekken van tonnen aan voedsel vers van het land, bedrijven bedankt voor jullie financiële steun, partners bedankt voor de waardevolle samenwerking, deelnemers bedankt voor jullie daadkracht en flexibiliteit, chauffeurs bedankt voor de vele ritten en uren achter het stuur, thuisfront bedankt dat jullie ons lieten gaan en achter ons stonden, bedankt aan een ieder die ons heeft gesteund financieel, mentaal, met gebed of op wat voor manier dan ook, klein of groot in jouw ogen, het deed ertoe! Bovenal danken we onze God dat we door Hem dit alles mochten en konden doen, zijn voorzienigheid en leiding waren onmisbaar en liepen als een rode draad door dit alles heen.

VOORUITBLIK 2023

Hope4Ukraine

Onze eerste hoop is dat deze verschrikkelijke oorlog stopt! En zo snel mogelijk. Mocht dat gebeuren dan blijft hulp en hoop nodig. Nu al belooft 2023 een bijzonder jaar te worden. Bijzonder omdat een van de dames van het eerste uur heeft besloten om voor langere tijd naar Oekraïne te gaan. Ze kan de coördinatie en alles wat nodig is ter plekke versterken. Bijzonder ook omdat we inmiddels voor € 65.000,- aan donaties toegezegd hebben gekregen. De januari groep heeft inmiddels 15 deelnemers en werkt ook hard aan het inzamelen van goederen en geld. Deze groep kiest ervoor om in de kou van misschien wel -15 graden aan de slag te gaan. Ook hebben de eerste deelnemers zich al voor de februari reis aangemeld. We zien uit naar wat we in 2023 verder mogen doen.

Want wij gaan door. De schade is enorm in Irpin maar ook daarbuiten. Om die reden willen we blijven gaan. Ook hulpgoederen blijven hard nodig. We blijven zoeken naar chauffeurs, goederen en diesel. De prioriteit zal in het eerste kwartaal liggen op het warm houden van de mensen in Oekraïne. Maar daar houdt het niet op, we gaan door. Door met het brengen van herstel in Irpin en misschien ook wel daarbuiten. Nu al voeren we gesprekken met onze coördinatoren Oksana -en Ruslan Muts hierover.

Onze droom is dat we in de zomer elke maand met een touringcar vol deelnemers naar Oekraïne gaan om daar herstel te brengen. Dat we daar samenwerken met de Oekraïners en zo onze levens delen, bemoedigen en bemoedigd worden en samenwerken aan het herstel van dit land.

Wij dromen van:

1. Meer dan 150 transporten met hulpgoederen;
2. Meer dan 200 deelnemers die herstelwerkzaamheden in Oekraïne gaan uitvoeren



In 2023 gaan wij verder als stichting, onder de naam Hope4Ukraine

**www.hope4ukraine.nl
info@hope4ukraine.nl**

(Op onze website en socials lees je hier binnenkort meer over)

PARTNERS

We werk(t)en samen met:



SPONSOREN



TRANSPORTBEDRIJF YPMA, TRANSPORTBEDRIJF G.G. DE VRIES & ZON BV MINNERTSGA, VAN DER LINDE AKKERBOUWBEDR. EN SCHAPENH. BV. MAATSCHAP VOS- VAN DIJK, REDDER TRANSPORT STAPHORST, PKN KOLLUM, STADSKERK DE WIJNGAARD, DE KACHELSCHUUR OPENDE, WOLTHUIZEN HEERENVEEN, OPROMMERS OUDE BILDZIJL EN VELE ANDERE KERKEN DIE HUN COLLECTES BESCHIKBAAR HEBBEN GESTELD VOOR OEKRAINE

Drukwerk is mogelijk gemaakt door:



Scan de QR code voor info over meegaan, sponsoren, samenwerken en meer.

